

Leven in geloof: **2. BASIS**



BASIS is voor mensen die gekozen hebben voor een leven in geloof.

BASIS doe je samen met een **mentor**, iemand die uit eigen ervaring weet waar het over gaat. Deze persoon zal jouw persoonlijke coach zijn, iemand met wie je alles kunt delen.

De Bijbelcitataten zijn - tenzij anders aangegeven - overgenomen uit de Herziene Statenvertaling

En dit zijn onze thema's:

1. Een nieuwe schepping
2. De eerste stap
3. Kracht van omhoog
4. Het WOORD van God
5. De zeven elementen van gebed
6. Leven in gemeenschap
7. Gods wil voor ons leven
8. Hoe nu verder?

© Copyright Tom Pikker

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

1. Een nieuwe schepping

In de voorafgaande cursus **START** hebben we gezien wie Jezus is, wat Hij kwam doen en wat het betekent om Hem te volgen.

Ben je ervan overtuigd, dat het offer van Jezus aan het kruis een volmaakt offer is?
Weet je dat je zonden vergeven zijn door het bloed van het Lam?
Heb je gekozen voor een leven met Jezus?
Heb je Hem, de gestorven en opgestane Heer, de leiding over je leven gegeven?
Mag Hij richting en inhoud aan je leven geven?

Dan heb je daarmee een nieuw begin gemaakt!

*Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:
het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. (2 Korinthe 5:17)*

Je bent opnieuw geboren (Johannes 3:8; 1 Petrus 1:23).
Je mag je een kind van God noemen (Johannes 1:12 en 13; Romeinen 8:15; Galaten 3:26; 1 Johannes 3:1-3)
Je hebt eeuwig leven (Johannes 3:16 en 36; 1 Johannes 5:11-13)

**In de cursus BASIS worden de basisprincipes van een leven in geloof voorgesteld.
Maak er volledig gebruik van, opdat je zult opgroeien in het geloof.**

*Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen,
wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem,
en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent;
wees daarin overvloedig met dankzegging. (Kolossenzen 2:6 en 7)*

1. Vragen

1. Denk nog eens terug aan het moment dat je je leven hebt toevertrouwd aan de HERE Jezus, zodat Hij er richting en inhoud aan kan geven.
 - a. Wat heeft je bewogen om dit te doen?
 - b. Ben je er zeker van dat je een goede keuze gemaakt hebt?
 - c. Wat is er sindsdien veranderd in je leven?

2. Ben je zeker van de vergeving van zonden?
Zo ja, op basis waarvan?
Zo nee, waarom niet?

3. Wat betekent het voor jou dat je een nieuwe schepping bent?

4. Wat betekent "opgroeien in het geloof"?

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie
Efeze 2:1-10

2. Welke betekenis heeft de doop?

Wat **objectief** waar is - je **bent** in Christus een nieuwe schepping - moet **subjectieve** werkelijkheid worden: Het moet handen en voeten krijgen in de praktijk van je leven.

De eerste stap in je nieuwe leven is de doop.

De doop markeert het einde van het oude en het begin van het nieuwe leven.

Met de doop wordt het oude leven begraven en sta je op tot een nieuw leven:

*Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood,
opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader,
zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. (Romeinen 6:4)*

Wie zich laat dopen neemt daarmee radicaal afscheid van het oude leven en staat op tot een nieuw leven. De doop is in praktische zin de scheiding tussen het oude en nieuwe leven.

Dopen = onderdompelen

Het water is a.h.w. een watergraf: Het oude leven wordt begraven. Vervolgens sta je op uit het water tot een nieuw leven. Wie zich laat dopen gaat daarom compleet onder water ...

*Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden
in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden;
en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Zij nu **die zijn woord met vreugde aannamen**, werden gedoopt. (Hand. 2:37, 38 en 41)*

*En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water.
En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
En Filippus zei: **Als u met heel uw hart gelooft**, is het geoorloofd.
En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.
En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water
zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. (Hand. 8:36-38)*

Bij alle Bijbelse voorbeelden valt op, dat mensen **dezelfde dag** gedoopt worden dat zij zich bekeerd hebben.

**Als je tot geloof in Jezus bent gekomen en je hebt je bekeerd,
wat houd je nog tegen om gedoopt worden?**

2. Vragen

1. De doop is een symbolische handeling met een praktische uitwerking.
Welke praktische betekenis heeft de doop?
2. Welke betekenis heeft de doop voor jou?
3. Als je nog niet gedoopt bent, wat houdt je nog tegen?
4. Waarom gaat de dopeling helemaal onder water?
5. Waarom is het belangrijk om niet te wachten met de doop?

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie

Mattheüs 28:18-20; Markus 16:15 en 16; 1 Johannes 2:3-6

3. De Heilige Geest

We vinden in de Bijbel voorbeelden van mensen die op bepaalde **momenten** op bovennatuurlijke wijze de leiding en kracht van de Heilige Geest (ook wel genoemd de Geest van God, de Geest van Christus, de Geest van de waarheid of de Trooster) ervaren hebben: Petrus wist dat hij op dat moment, geleid door en vervuld met de Heilige Geest, tegen de verlamde kon zeggen:

In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!

En op hetzelfde moment sprong de man overeind ... (Handelingen 3:6-8)

Gelovigen waren samen om te bidden en op dat moment werd de plaats waar zij waren bewogen en *werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.* (Handelingen 4:23-31)

Maar denk ook aan de profeet Elia. Lees 1 Koningen 18:21-39 en bedenk dat Elia *“een mens was zoals wij”* (Jak. 5:17 en 18)

Er is geen reden waarom wij dergelijke momenten niet zouden beleven.

Hoe belangrijk zulke momenten ook zijn, het is van groot belang om te weten dat ieder die van Christus is, de Heilige Geest *blijvend* heeft ontvangen:

Als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (Romeinen 8:9)

*En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door **de Heilige Geest, Die ons gegeven is.*** (Romeinen 5:5)

Dit is in overeenstemming met **de belofte** van de HERE Jezus, toen Hij nog bij Zijn volgelingen op aarde was:

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. (Johannes 7:38 en 39)

*En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want **Hij blijft bij u en zal in u zijn.*** (Johannes 14:16 en 17)

*Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; **en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.***

*Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, **zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.*** (Handelingen 2:38 en 39)

De betekenis van de Heilige Geest voor de gelovigen in Christus:

1. De Heilige Geest geeft kracht om van Jezus te vertellen (Handelingen 1:8; 4:33)
2. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest (Efeze 1:13 en 14)
3. De Heilige Geest is ons gegeven als onderpand (Efeze 1:13 en 14)
4. De Heilige Geest komt onze zwakheid te hulp "want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort" (Romeinen 8:26 en 27)
5. De Heilige Geest helpt ons bij het lezen en overdenken van Gods Woord en leidt ons in de waarheid (Johannes 16:13)
6. De Heilige Geest leidt ons in ons dagelijks leven (Romeinen 8:14)
7. Door de Heilige Geest is de liefde van God in onze harten uitgestort (Romeinen 5:5)
8. De Heilige Geest leidt ons in de vrijheid (2 Korinthe 3:17)
9. De Heilige Geest stelt ons in staat om elkaar te dienen (1 Korinthe 12:1-7; 1 Petrus 4:10 en 11)
10. De vrucht van de Heilige Geest maakt dat we steeds meer op Jezus gaan lijken (Galaten 5:22)

Het is naar Gods wil dat we voortdurend vol zijn van de Heilige Geest:

*Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.
En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is,
maar word vervuld met (letterlijk: **wees voortdurend vol van**) de Geest. (Efeze 5:18)*

Waar het een zit, kan het andere niet zitten.
Zo kun je b.v. niet maar je eigen weg gaan en tegelijk de leiding van Gods Geest ervaren.
Wie de wereld liefheeft, kan niet tegelijk vol zijn van de Geest.

*Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is.
Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. (1 Johannes 2:15)*

Hindernissen voor het werken van de Heilige Geest:

Onwil, onbeleden zonden, leven naar eigen inzichten, liefde voor de wereld, valse leer en praktijk, onwaarachtigheid, opstandigheid, hoogmoed, gebrek aan vertrouwen en respect, altijd alles onder control willen houden, angst, enz. zijn hindernissen voor het werken van de Heilige Geest.
Zie Handelingen 7:51; Efeze 4:30; 1 Thessalonicenzen 5:19

Mijn advies:

1. **Dank** God voor de gave van de Heilige Geest
2. **Zoek niet** het uitzonderlijke, **maar sta open** voor het bovennatuurlijke werken van de Heilige Geest
3. **Ruim alles op** wat een hindernis zou kunnen zijn voor het werken van de Heilige Geest
4. **Bid** dat je innerlijk gesterkt mag worden door de Heilige Geest (Efeze 3:16)
5. **Bid** om de leiding van Gods Geest (Romeinen 8:14)

Opmerking: God belooft niet dat Hij ons lichamelijk of qua persoonlijkheid sterker zal maken.
Ook onze omstandigheden kunnen moeilijk blijven. Zijn **kracht** wordt **in zwakheid** volbracht.
Zie 1 Korinthe 2:1-5; 2 Korinthe 12:7-10

3. Vragen

1. Heb je de Heilige Geest ontvangen?
Zo ja, hoe weet je dat?
Bij twijfel: Wat maakt je onzeker?

2. Zijn er momenten dat je de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest ervaren hebt?
Zo ja, geef voorbeelden.

3. Wat is het verschil tussen “vol zijn van de Geest” en “vervuld worden met de Geest”?
Vergelijk Handelingen 6:3 (vol van de Geest) met Handelingen 4:31 (vervuld met de Geest)?

4. Wat zouden in jouw leven hindernissen kunnen zijn voor het werken van Gods Geest?

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie

Handelingen 13:1-3; Romeinen 12:1-8

4a. De Bijbel is het WOORD van God

Tien goede redenen om regelmatig de Bijbel, het WOORD van God, te lezen, te overdenken en te bestuderen:

1. De Bijbel is het Woord van God: 2 Timotheüs 3:16-17

De HERE God spreekt tot mij door Zijn Woord.
Dit alleen al is reden genoeg om de Bijbel te lezen.

2. De Bijbel is gegeven om onderwijs te geven! 2 Timotheüs 3:16-17

Kennis aangaande God, de mens, het heilsplan van God, de onzichtbare wereld, Israël en de gemeente, de eindtijd, enz., krijg ik door het lezen van de Bijbel.
De Bijbel is *“als een lamp die in een donkere ruimte schijnt”*: 2 Petrus 1:19
“En wat het geestelijke betreft, wil ik niet dat u onwetend bent”: 1 Korinthe 12:1

Doel: Geestelijke groei, *opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.* (2 Timotheüs 3:17; 1 Petrus 2:2 en 3)

En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. (1 Petrus 2:2 en 3)

3. De Bijbel beschermt tegen dwaalleer: Johannes 17:17

De machten der duisternis werken met list, leugen en bedrog: Efeze 6:11; Johannes 8:44
De duivel gaat rond *“als een brullende leeuw”*: 1 Petrus 5:8
of doet zich voor *“als een engel des lichts”*: 2 Korinthe 11:14
Het laatste is gevaarlijker dan het eerste,
omdat we het niet altijd in de gaten hebben of te laat bemerken.
Er is maar één antwoord: De Waarheid!
Uw Woord is de Waarheid: Johannes 17:17

4. De Bijbel reinigt mijn denken en handelen, laat zien wat niet in orde is: Efeze 5:25 en 26; Psalm 119:9

5. De Bijbel heiligt mijn denken en handelen, laat zien hoe het wel moet:

Johannes 17:17; Psalm 119:15 en 16

6. Het lezen van de Bijbel is met zegen verbonden: Psalm 1:1-3; Johannes 15:7

7. De Bijbel geeft mij troost, bemoediging en houvast: 1 Petrus 1:24-25

8. De Bijbel is als een spiegel: Jakobus 1:23-25; Hebrëeën 4:12

Door het lezen van de Bijbel leer ik mijzelf steeds beter kennen.

9. De Bijbel laat mij zien, hoe rijk ik in Christus gezegend ben: Efeze 1:3

10. De Bijbel laat mij zien, wie de HERE Jezus is: Lukas 24:27 en 44-46

Wees verstandig ...

*Daarom, ieder die deze woorden van Mij **hoort en ze doet**, die zal Ik vergelijken met **een verstandig man**, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.*

*En ieder die deze woorden van Mij **hoort en ze niet doet**, zal met **een dwaze man** vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. (Mattheüs 7:24-27)*

Wees daders van het WOORD en niet alleen hoorders ... (Jak. 1:22)

Persoonlijk Bijbellezen?

Het is goed en belangrijk om regelmatig tijd te reserveren

voor het **persoonlijk** lezen, overdenken en bestuderen van de Bijbel.

Evenzo belangrijk is het **gezamenlijk** bezig zijn met de Bijbel.

God heeft aan de gemeente **leraars** gegeven, die ons helpen de Bijbel te begrijpen en toe te passen. (Efeze 4:11)

Neem niet alles wat je hoort en leest kritiekloos aan.

Wees als de Joden in Berea:

1. **Zij stonden open** voor het WOORD van God
2. **Zij onderzochten dagelijks** de Schriften om te zien of wat hun geleerd was ook in overeenstemming was met het geschreven WOORD van God (Handelingen 17:10 en 11)

**Denk na over wat ik zeg,
maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen** (2 Timotheüs 2:7)

4a. Vragen

1. Wat zijn voor jou drie belangrijke redenen om de Bijbel open te slaan, te lezen, te overdenken en te bestuderen?
2. Wat maakt het moeilijk voor jou om de Bijbel in de hand te nemen?
3. Wat is voor jou een geschikt moment in de dag om de Bijbel te lezen?

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie

Jozua 1:5-9; Psalm 1:1-3; Kolossenzen 3:16 en 17; Mattheüs 13:3-9 en 18-23

4b. Eerste hulp bij Bijbellezen

De Bijbel is geen gemakkelijk boek

De Bijbel is ontstaan in een andere cultuur, is een oud boek (2000 tot 3500 jaar geleden geschreven) en is oorspronkelijk in een andere taal geschreven (Grieks, Hebreeuws en Aramees).

Om je op weg te helpen kan ik je deze hulpmiddelen van harte aanbevelen:

❖ Eerste Hulp bij Bijbellezen - C.D.Hudson/C.Smith

Een **vlot geschreven laagdrempelig** handboek voor de beginnende bijbellezer.

Het boek bevat een overzicht per Bijbelboek, belangrijke onderwerpen, manieren van Bijbellezen, iets over culturen en gewoontes, het hoe en waarom van vertalingen, enz.

288 pag., Uitgeverij Voorhoeve

❖ Verantwoord Bijbelgebruik - John Boekhout

Met dit handboek leren we hoe we op een **verantwoorde** wijze de Bijbel kunnen lezen, bestuderen en toepassen.

We gaan **onverantwoord** met de Bijbel om wanneer we geen rekening houden met de context, de literatuurvorm, de grammatica, tijd, plaats en cultuur en aan wie de tekst oorspronkelijk gericht is.

Een samenvatting vind je op www.leveningeloof/onderwijs/toerusting

368 pag., Uitgeverij Buijten en Schipperheijn

❖ Inspiratie en gezag van de Bijbel - René Pasche

De Bijbel is het geïnspireerde WOORD van God, maar wat betekent dit?

Hoe kan ik weten dat de teksten, die vandaag beschikbaar zijn, in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke schriften?

Deze en andere vragen m.b.t. de betrouwbaarheid van de ons overgeleverde teksten worden uitgebreid behandeld in "Inspiratie en gezag van de Bijbel".

Dit boek is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar

of als PDF (gratis) te downloaden: www.leveningeloof/onderwijs/literatuur

❖ Sleutels tot de Bijbel - David Pawson

De Bijbel is samengesteld uit 66 boeken, ieder met een eigen karakter, inhoud en betekenis.

"Sleutels tot de Bijbel" is een waardevolle hulp bij het bestuderen van de afzonderlijke Bijbelboeken.

David Pawson voegt aan de Bijbelse feiten ook culturele en historische elementen toe om de Bijbel beter in haar context te kunnen plaatsen.

Hij legt verbanden met het grotere geheel en laat steeds de actuele betekenis zien voor het leven in onze tijd.

Kortom: "Sleutels tot de Bijbel" is van begin tot eind een boeiend en praktisch handboek voor ieder die ernaar verlangt Gods Woord beter te begrijpen.

1592 pag. Uitgave: Opwekkingslectuur, Putten

Bijbelvertalingen

Er zijn grofweg **twee typen** van Bijbelvertalingen:

1. Vertalingen waarbij zoveel mogelijk woord voor woord vertaald wordt

b.v. De Herziene Statenvertaling en de NBG 51

Deze vertalingen blijven dicht bij de grondtekst, maar zijn wat lastiger om te lezen.

Ze zijn vooral geschikt als studiebijbel.

2. Vertalingen die de betekenis van de woorden wil aangeven

b.v. de NBV (Nieuwe Bijbelvertaling) en de Bijbel in gewone taal

Bij deze vertalingen is het risico aanwezig dat de

mening van de vertaler teveel doorklinkt in de vertaling.

Het voordeel is dat ze gemakkelijk te lezen zijn.

Mijn advies: Kies uit beide groepen een vertaling en gebruik ze naast elkaar.

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een kieswijzer ontwikkeld

die je helpt bij het kiezen van een Bijbelvertaling die past bij jouw wensen.

Zie www.kieswijzer.deBijbel.nl

Een gratis Bijbel voor je telefoon, tablet en computer: www.bible.com/NL

4b. Vragen

1. Waarom is de Bijbel niet altijd gemakkelijk te begrijpen?
Noem drie redenen.

2. De Bijbel is samengesteld uit 66 boeken, van Genesis tot Openbaring.
Met welk Bijbelboek zou je willen beginnen en waarom?

3. Welke Bijbelvertaling heeft jouw voorkeur en waarom?

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie

Psalm 25:4 en 5; 32:8; 119:33; Johannes 16:13-15

5a. De zeven elementen van gebed

*Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof,
hebben **vrede bij God** door onze Heere Jezus Christus (Rom. 5:1)*

Gelovigen in Jezus Christus zijn bevoorrechte mensen.
Zij hebben vrede met en bij God, d.w.z. dat zij met God verzoend zijn.
In alle vrijmoedigheid mogen ze tot Hem naderen en alles met Hem delen.
Laten we daar dan ook in ruime mate gebruik van maken.

*Laten wij dan **met vrijmoedigheid** naderen tot de troon van de genade,
opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
(Hebreeën 4:16)*

Misschien ben je niet gewend om te bidden en vind je het lastig.

**Met de “zeven elementen van gebed” willen we je op weg helpen
om van je tijd van gebed een zegenrijke ervaring te maken:**

1. Overgave: Jezelf aan God toevertrouwen

We willen je bemoedigen om iedere dag te beginnen met een gebed van overgave.
Je mag danken voor iedere nieuwe dag, die God je geeft.
Van dag tot dag mag je bidden om Zijn leiding in je leven, b.v. met de woorden van Psalm 25:

*HEERE, maak mij uw wegen bekend
leer mij Uw paden, leidt mij in Uw wegen en leer mij ... (Psalm 25:4 en 5)*

Uw wil geschiede ... niet zoals ik wil, maar zoals U wilt ... (Mattheüs 6:10; 26:39)

2. Lofprijzing: Voor wie God is

Neem iedere dag tijd om God te prijzen voor wie Hij is.
Denk daarbij aan de eigenschappen van God:
God is genadig en barmhartig (Psalm 145:8-9)
God is almachtig (Genesis 17:1)
God is eeuwig (Jesaja 40:28)
God is barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goedertierenheid en trouw (Exodus 34:6)
God is waarheid, rechtvaardig en waarachtig (Deuteronomium 32:4)
God is heilig (Leviticus 19:2)
God is licht (1 Johannes 1:5)
God is liefde (1 Johannes 4:8-9)

3. Dankzegging: Voor wat God doet

Neem iedere dag tijd om God te danken voor wat Hij gedaan heeft,
wat Hij vandaag voor je betekent en wat Hij in de toekomst zal doen.
Onder alle omstandigheden kunnen we God danken in het vaste geloof, dat het Hem niet uit de hand
loopt, dat Hij in iedere situatie aanwezig is en het goede werkt:

*En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede,
voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. (Romeinen 8:28)*

Wie dank offert, zal Mij eren (Psalm 50:23)
... en dankte Hem ... (Lukas 17:11-19)
... met dankzegging ... (Filippenzen 4:4-7)
Wij danken God altijd voor u allen ... (1 Thessalonicenzen 1:2 en 3)
Dank God in alles ... (1 Thessalonicenzen 5:16-18)
Dank altijd voor alle dingen ... (Efeze 5:19 en 20)

4. Belijden: Van wat fout is gegaan

Als wij onze zonden belijden:

Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:7 en 9)

Belijden wil zeggen:

1. **Erkennen** dat iets niet goed is gegaan
2. Wat niet goed is gegaan **uitspreken** voor God
3. Met het oprechte verlangen het **anders** te gaan doen

We zijn ons niet altijd bewust van wat niet goed is in ons leven.
Nu heeft het geen zin om eindeloos te zoeken en te “graven” naar eventuele zonden.
Je mag God eenvoudig vragen of Hij je wil laten zien wat niet naar Gods wil is,
b.v. met de woorden van Psalm 139:

*Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
beproof mij en ken mijn gedachten.
Zie of er bij mij een schadelijke weg is
en leid mij op de eeuwige weg. (Psalm 139:23 en 24)*

5. Vragen: Wensen en verlangens

Is het niet geweldig dat we met al onze wensen en verlangens bij God terecht kunnen.
Er zijn drie belangrijke voorwaarden voor gebedsverhoring:

1. Bidden in geloof (Markus 11:22-24; Jakobus 1:5-7)
2. Bidden met het juiste motief (Jakobus 4:3)
3. Bidden naar Gods wil (Johannes 15:7; 1 Johannes 5:14 en 15)

**Wanneer deze drie voorwaarden vervuld zijn,
mogen we er zeker van zijn dat God onze gebeden verhoort.**

We weten niet altijd wat naar Gods wil is in concrete situaties.
In zulke situaties mogen we onze **wensen** bij God bekend maken.

6. Smeken: Intensief vragen

In noodsituaties, als het om een hartenwens gaat of als er geen antwoord komt op je vragen,
gaat het vragen gemakkelijk over in smeken en dat mag ook!
God belooft ons niet dat Hij al onze wensen en verlangens zal vervullen.
Hij belooft ons wel Zijn vrede:

*Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles,
door **bidden en smeken**, met dankzegging bekend worden bij God;
en **de vrede van God**, die alle begrip te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. (Filippenzen 4:6 en 7)*

7. Voorbede: Bidden voor anderen

We mogen voor elkaar bidden, voor onze medegelovigen,
voor vrienden en kennissen en zelfs voor onze vijanden.

Bidden voor gelovige (Filippenzen 1:9-11; Kolossenzen 1:9-12)

Bidden voor hooggeplaatsten, mensen met een bijzondere verantwoordelijkheid (1 Timotheüs 2:1-4)

Bidden voor hen die u beledigen en vervolgen (Mattheüs 5:44; Lukas 23:34; Handelingen 7:59 en 60)

Bidden om de vrede voor Jeruzalem (Psalm 122:6-9; Jesaja 9:5 en 6)

Bidden voor Israël (Romeinen 10:1-3)

5a. Vragen

1. Het is belangrijk dat de "7 elementen van gebed" in balans zijn.
De volgorde kan wisselen.
Wat is voor jou een goede volgorde en waarom?
2. Waarom is het belangrijk om iedere dag te beginnen met een gebed van overgave?
3. Wat is lofprijzing?
4. Noem drie dingen waarvoor je iedere dag zou kunnen danken.
5. Wat is het verschil tussen "vergeving" en "reiniging" van zonden? (1 Johannes 1:7-9)
6. Noem drie situaties waar helder is dat je gebeden verhoord zijn.
7. Een belangrijke voorwaarde voor gebedsverhooring is, dat het gebed naar Gods wil is.
Hoe kun je weten, dat iets naar Gods wil is?
8. God belooft ons in Filippenzen 4:6 en 7 innerlijke rust en vrede.
Noem een situatie waar je de "vrede van God" ervaren hebt.
9. Waarom is het belangrijk regelmatig voor onze regering en volksvertegenwoordiging te bidden?

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie

Mattheüs 6:5-15; 7:7-11; 26:36-46; Johannes 17:1-26

5b. Je persoonlijke tijd met God

Waar en wanneer zullen we bidden?

Je mag overal en altijd bidden. Niet de plaats of het moment is bepalend, maar de juiste instelling:

Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders.

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. (Johannes 4:23 en 24)

Het is goed om iedere dag te beginnen met een tijd van gebed

's Morgens hoort U mijn stem, HEERE;

's morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit. (Psalm 5:4)

Mijn God en Koning, ik zal U roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.

Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd. (Psalm 145:1 en 2)

Zorg voor een plaats, waar je rustig en ongestoord kunt bidden

Wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot Uw Vader, Die in het verborgene ziet; en Uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. (Mattheüs 5:6)

En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats en bad aldaar. (Markus 1:35)

Gezamenlijk bidden

Naast het persoonlijke gebed is het goed en belangrijk om samen met anderen te bidden. Zie b.v. Handelingen 1:14; 4:23-31; 12:12

Bidden in de Naam van Jezus

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.

Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. (Johannes 14:13 en 14)

Voorwaar, voorwaar Ik zeg u:

Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.

Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam.

Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. (Johannes 16:23 en 24)

We kunnen bidden in de Naam van Jezus, als Hij Zijn Naam aan ons gebed kan verbinden.

Hij kan Zijn Naam aan ons gebed verbinden als we in geloof bidden naar Gods wil, tot eer van God.

Stille tijd: Je persoonlijke tijd met God

Maak er een gewoonte van om iedere dag tijd te hebben voor gemeenschap met God.
Laat het een tijd zijn van:

1. Persoonlijk gebed
2. Lezen en overdenken van een Bijbelgedeelte
3. Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen:

Luisteren naar goede, rustige liederen met een Bijbelse inhoud,
zal een verrijking betekenen voor je persoonlijke tijd met God.

Een goed hulpmiddel is **Leidraad**, uitgave van IBB (Internationale Bijbelbond)

Per dag lees je een gedeelte uit de Bijbel met uitleg!

Ook geeft Leidraad je tips, voorbeeldgebeden en vragen mee.

Leidraad verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een boekje van 98 pagina's.

Ieder nummer heeft een specifiek thema waar in een periode van drie maanden aandacht aan wordt besteed.

Wanneer je Leidraad acht jaar gebruikt, neem je uiteindelijk de hele Bijbel door.

Bid zonder ophouden

*Verblijd u altijd. **bid zonder ophouden.** dank God in alles.*

Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. (1 Thessalonicenzen 5:16-18)

5b. Vragen

1. Wat is voor jou een goed moment in de dag voor je persoonlijke tijd met God?

2. Wat is jouw “binnenkamer”?

3. Hoe kun je weten of iets naar Gods wil is?

4. Heb je een groot geloof nodig?
Zie Mattheüs 17:20; Lukas 17:5 en 6

5. Wat is het hoogste motief?
Zie 1 Korinthe 10:31

6. Wat betekent “bidden in de Naam van Jezus”?

7. Wat betekent “bidden zonder ophouden”?

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie
Filippenzen 1:3-6; Efeze 3:14-21; Kolossenzen 3:16 en 17

6. De plaatselijke gemeente

De universele gemeente

Alle gelovigen in Christus Jezus maken deel uit van het éne Lichaam van Christus, waarvan Hij zelf het hoofd is.
Kolossenzen 1:18; Efeze 1:22 en 23; 1 Korinthe 12:13 en 27

De plaatselijke gemeente

In de plaatselijke Gemeente, in de liefde van God verbonden:

- zorgen de gelovigen voor elkaar
- bouwen zij elkaar op in het geloof
- bemoedigen en vertroosten zij elkaar en wijzen elkaar terecht
- worden zij onderwezen in het WOORD van God
- bidden zij voor en met elkaar
- dienen zij met de hun van God gegeven gaven, talenten en mogelijkheden

Mijn advies: Sluit je aan bij een gemeente waar:

1. Jezus het middelpunt is
2. Het WOORD van God als waarheid aangenomen en gezaghebbend geleerd wordt
3. De mensen in liefde met elkaar omgaan

Dienen met de van God gegeven gaven, talenten en mogelijkheden

Een overzicht van de **gaven** vinden we in 1 Korinthe 12:8-10; Romeinen 12:6-8 en 1 Petrus 4:10 en 11.

Deze gaven worden door de Heilige Geest uitgedeeld aan ieder afzonderlijk zoals Hij wil.
Ze stellen ons in staat om God en elkaar te dienen:

Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. (1 Petr. 4:10)

De HEERE God heeft ons ook natuurlijke gaven gegeven, onze **talenten**.
Het is naar Gods wil dat we onze talenten ontwikkelen en gebruiken tot Zijn eer.

De vrucht van de Geest

*De vrucht van de Geest is:
Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
(Galaten 5:22)*

Terwijl de "**gaven** van de Geest" te maken hebben met wat we **doen**,
gaat het bij de "**vrucht** van de Geest" om wie we **zijn**, hoe we met mensen omgaan, enz.
De "vrucht van de Geest" maakt dat we steeds meer op Jezus gaan lijken.

6. Vragen

1. Heb je een keuze kunnen maken voor een plaatselijke gemeente?
Licht je antwoord toe.
2. Welke gaven heeft de Heilige Geest jou gegeven?
3. Wat zijn je natuurlijke talenten?
4. In hoeverre bepalen je omstandigheden wat je in de gemeente zou kunnen doen?
5. Kijk naar de negenvoudige “vrucht van de Geest” (Galaten 5:22).
Wat heeft in jouw leven extra aandacht nodig, opdat de “vrucht van de Geest” kan groeien?

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie

Handelingen 2:41-47; 4:31; 1 Korinthe 12:1-31; 13:1-13; 14:1-40; Efeze 2:19-22; 1 Petrus 2:1-5

7a. Hoe kan ik weten wat Gods wil voor mijn leven is?

Hoe kan ik weten wat Gods wil is voor mijn leven?

1. Vragen

Wie Gods wil voor zijn leven wil leren kennen, mag eenvoudig aan de HEERE God vragen dat Hij Zijn wil kenbaar wil maken, b.v. met de woorden van Psalm 25:4 en 5 en 139:23 en 24:

*HEERE, maak mij Uw wegen bekend
Leer mij Uw paden
Leid mij in Uw waarheid
Doorgroend mij, o God, en ken mijn hart,
beproof mij en ken mijn gedachten
of er bij mij een schadelijke weg is
en leid mij op de eeuwige weg.*

2. Het Woord van God

In de Bijbel, het geschreven WOORD van God, maakt de HEERE God Zijn wil aan ons kenbaar. Het is belangrijk dat we op een goede, verantwoorde wijze met de Bijbel omgaan.

Niet alles heeft een directe toepassing op ons leven.

We gaan verantwoord met de Bijbel om wanneer we rekening houden met de context, literatuurvorm, grammatica, tijd, plaats en cultuur en aan wie de tekst oorspronkelijk gericht is.

3. Omstandigheden

In praktische situaties is het lang niet altijd duidelijk wat naar Gods wil is.

Als je niet kunt wachten, ga dan *met kleine stapjes*

in de richting waarvan je vermoedt, dat het naar Gods wil is.

Je merkt wel of het bevestigd wordt of niet.

4. Bovennatuurlijke openbaring

De HEERE God kan ons ook iets laten zien d.m.v. een droom of visioen. Zie b.v. Handelingen 16:9 en 10

Het is van groot belang om dergelijke aanwijzingen te delen met mede-gelovigen in Christus, die voldoende kennis en ervaring hebben.

Wees voorzichtig: Dromen gaan over het algemeen over wat *ons* bezighoudt en hebben vooral betrekking op het verleden, op wat gebeurd is.

5. Overleg

Deel met ervaren mede-gelovigen in Christus wat de Heer je laat zien en wat je vragen zijn: Wees geen Einzelgänger!

6. Gezond verstand

We mogen ervan uitgaan dat de HEERE God logisch handelt.

Hij kan ook vragen wat ons onlogisch voorkomt, maar dat is niet de regel.

Gebruik dus je gezonde verstand!

7. Innerlijke rust en vrede

Het kan zijn dat een bepaalde gedachte innerlijke onrust veroorzaakt.

Het kan gebeuren, dat al zoekende en vragende de onrust alleen maar toeneemt.

Dat kan op zich een aanwijzing zijn dat het niet naar Gods wil is.

Het omgekeerde kan ook gebeuren:

De onrust maakt plaats voor innerlijke rust en vrede.

Dat kan betekenen dat je overweging in overeenstemming is met Gods wil.

7a. Vragen

1. Is het je verlangen om naar Gods wil te leven?
2. Wil je Gods wil voor je leven leren kennen?
3. Wat kun je doen, opdat je zult weten wat Gods wil voor jou leven is?

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie

Romeinen 12:1 en 2; 1 Thessalonicenzen 4:3-8; 5:16-18; Psalm 32:8; 119:105

7b. De Grote Opdracht

*Ga heen in **heel de wereld**, predik het Evangelie aan **alle schepselen**.*

Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden,

maar wie niet geloofd zal hebben, zal veroemd worden. (Marcus 16:15 en 16)

De HEERE God wil dat iedereen, zonder één uitzondering, bekend is met het Evangelie van genade en dat bekering en geloof dwingende voorwaarden zijn tot eeuwig behoud.

Het Evangelie van genade houdt in, dat de HERE Jezus plaatsvervangend

voor de zonden der mensheid gestorven is én dat Hij is opgestaan uit de doden.

En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden

en uit de doden opstaan op de derde dag.

*En in Zijn Naam moet **onder alle volken** bekering en vergeving van zonden gepredikt worden,*

te beginnen bij Jeruzalem. (Lukas 24:46 en 47)

En Jezus kwam naar hen toe, sprak tot hen en zei:

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Ga dan heen, onderwijst alle volken,

hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,

hun lerend alles wat Ik u geboden heb. (Mattheüs 28:18-20)

7b. Vragen

1. Wat moet een mens weten om voor eeuwig behouden te worden?

2. Wat moet een mens doen voor zijn eeuwig behoud?

3. Wat is onze opdracht t.a.v. hen die tot geloof en bekering zijn gekomen?

4. Wat houdt de Grote Opdracht in?

5. Geldt de Grote Opdracht ook voor jou?

6. Wat is jouw aandeel in het vervullen van de Grote Opdracht?

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie

1 Tim. 2:1-6; 2 Petr. 3:9