

Leven in geloof: **1. START**



START is voor mensen die niet geloven en weleens willen weten wat het christelijk geloof precies inhoudt. Of voor mensen die de draad met God zijn kwijtgeraakt. Maar net zo goed voor mensen die hun hele leven al geloven en de grondbeginselen opnieuw willen doordenken en ervaren. Kortom: **START** is voor iedereen!

De Bijbelcitataten zijn - tenzij anders aangegeven - overgenomen uit de Herziene Statenvertaling

Dit zijn onze thema's:

1. God - feit of verbeelding?
2. Niemand is volmaakt
3. Wie is Jezus?
4. Jezus - Zijn dood
5. Jezus - Zijn opstanding
6. Wat moeten wij doen?
7. Jouw keuze
8. Hoe nu verder?

© Copyright Tom Pikker

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

1. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat God bestaat?

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat God bestaat.

Kijk maar eens naar:

1. De orde van het heelal

Natuurwetenschappelijk staat vast:

1. Orde kan nooit spontaan uit chaos voortkomen.
2. Dode materie, aan zichzelf overgelaten, valt uit elkaar.
Kijk b.v. naar een huis waar geen onderhoud aan wordt gepleegd.
3. Uit dode materie kan geen leven voortkomen.

2. De schoonheid van de natuur

Denk aan de afwisseling, de kleuren, de vormen, enz.

Wist je b.v. dat sneeuwkrystallen allen een zeskantige vorm hebben, maar dat er niet een gelijk is aan een ander?

3. Het menselijk lichaam

Heel langzaam beginnen we iets te begrijpen van de enorme complexiteit van het menselijk lichaam. Hoog geavanceerde computers zijn minder dan kinderspel vergeleken met onze hersenen, onze ogen of de "simpele" bewegingen van onze handen ...

Wetenschappelijk bekeken kan het leven geen product zijn van een toevallige samenloop van omstandigheden. Alles wijst op een ontwerper, iemand die het bedacht, gepland en uitgevoerd heeft.

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. (Psalm 14:1)

*Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn **verdwaasd** in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.*

*Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij **dwaas** geworden. (Romeinen 1:20-22)*

Je doet er m.a.w. verstandig aan om in God te geloven.

1. Vragen

1. Kun je zeker weten dat God bestaat?

Zo ja, hoe dan?

2. Ben je het eens met deze stellingen?

a. *Wetenschappelijk bekeken kan het leven geen product zijn van een toevallige samenloop van omstandigheden.*

b. *Alles wijst op een ontwerper, iemand die het bedacht, gepland en uitgevoerd heeft.*

Licht je antwoord toe.

3. In Psalm 14:1 staat dat je een dwaas moet zijn om niet in God te geloven.

Wat vind je van deze uitspraak?

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie:

Psalm 10:4; 33:6-9; Hebreëen 11:6; Openbaring 14:7

2. Onze zonden hebben gevolgen

**Geen mens zal van zichzelf beweren dat hij altijd alles goed gedaan heeft.
Niemand is volmaakt.**

Het maakt niet uit of je nu christen bent, of boeddhist, hindoe, moslim, atheïst, of wat dan ook, er gaan van tijd tot tijd dingen mis. Je zegt iets wat je beter niet had kunnen zeggen, je doet niets terwijl je iets had moeten doen, enz.

Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goeddoet en niet zondigt. (Prediker 7:20)

Onze zonden hebben gevolgen:

De wereld is niet zoals ze zou moeten zijn, omdat wij niet zijn zoals wij zouden moeten zijn. Zonden maken ons schuldig tegenover elkaar en - wat nog belangrijker is - tegenover God. Zonden maken dat we van God gescheiden zijn en onder de toorn van God staan.

*Maar uw ongerechtigheden maken **scheiding** tussen u en uw God,
uw zonden doen Zijn aangezicht voor u **verborgen** zijn, zodat Hij u niet hoort. (Jesaja 59:2)*

*Want het loon van de zonde is de **dood** ... (Romeinen 6:23)*

*... wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de **toorn** van God blijft op hem. (Johannes 3:36)*

2. Vragen

1. Ken je iemand die in ieder opzicht volmaakt is en werkelijk nooit iets verkeerd heeft gezegd of gedaan?
2. Hoe zou je het vinden als al je gedachten, woorden en daden voor iedereen zichtbaar zouden zijn?
3. Wat zijn de gevolgen van onze onvolmaaktheid voor de maatschappij, onze relaties en onze verhouding tot God?
4. Vanwege hun "ongehoorzaamheid aan de Zoon" rust de toorn van God op mensen. Wat vind je hiervan?
5. Stel je komt vandaag nog te overlijden. Op grond waarvan zou God jou in de hemel moeten toelaten?

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie:
Romeinen 3:10-12; Lukas 15:1-7; Johannes 10:14 en 15

3. Jezus is uniek

*Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)*

In de vier Evangelieën vinden we een verslag van de geboorte van Jezus, Zijn openbaar optreden, Zijn lijden en sterven én van Zijn opstanding uit de dood.

In velerlei opzicht is Jezus volstrekt uniek:

1. Anders dan de Schriftgeleerden van Zijn tijd leerde Jezus met gezag

En zij kwamen in Kapernaüm; en op de sabbat ging Hij meteen naar de synagoge en gaf Hij onderwijs, En ze stonden versteld van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de Schriftgeleerden. (Markus 1:21 en 22)

Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens. (Johannes 7:46)

*Simon Petrus dan antwoordde Hem:
HEERE, naar wie zullen wij heengaan?
U hebt woorden van eeuwig leven. (Joh. 6:68)*

2. Jezus heeft de macht en het gezag om zieken te genezen

De genezingsdienst van Jezus is volkomen uniek.
Iedereen die tot Hem kwam voor genezing werd direct en volkomen genezen.
Hij bad niet met de mensen, maar sprak een eenvoudig machtswoord ... en de zieke was genezen!

*Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden,
door allerlei kwalen geweld, deze zieken bij Hem;
en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. (Lukas 4:40)*

De mensen hadden zoiets nog nooit gezien. (Markus 2:12)

3. Jezus heeft macht en gezag over de natuur

Zelfs de wind en de zee zijn Hem gehoorzaam. (Markus 4:41)

4. Jezus heeft macht en gezag over de dood

Lazarus was gestorven en zijn lichaam lag al vier dagen in het graf.
Op een eenvoudig machtswoord van Jezus komt de gestorvene uit het graf.

*Hij riep met luide stem: Lazarus, kom naar buiten!
En de gestorvene kwam naar buiten ... (Johannes 11:43 en 44)*

5. Jezus heeft macht en gezag om zonden te vergeven

Jezus heeft bewezen dat Hij de macht en het gezag heeft om zonden te vergeven.

Jezus zei tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.

En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart:

Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?

En Jezus, Die meteen in Zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart?

Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen?

Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde):

Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis.

En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had,

ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit zo iets gezien! (Markus 2:5-12)

3. Vragen

1. Wie is Jezus volgens de Bijbel?

2. Wat is jouw visie op Jezus?

3. Zou je deze Jezus beter willen leren kennen?

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie

Johannes 1:1-18; Kolossenzen 1:15-19

4. Waarom moest Jezus lijden en sterven?

Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. (Markus 10:45 NBV)

Meerdere keren sprak Jezus met Zijn leerlingen over Zijn sterven. Gewillig en doelbewust ging Hij naar Jeruzalem, omdat Hij wist dat Hij daar zou sterven. Hij wist ook dat Hij na drie dagen en nachten zou opstaan uit de doden.

Zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden. Want Hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En zij zullen Hem doden, nadat zij Hem gegeseld hebben en op de derde dag zal Hij weer opstaan. (Lukas 18:31-33)

*En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel **moest** lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en Schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan. (Markus 8:31)*

Waarom moest Jezus lijden en sterven?

*Maar Hij is **om onze overtredingen** verwond, **om onze ongerechtigheden** verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft **de ongerechtigheid van ons allen** op Hem doen neerkomen. (Jesaja 53:5 en 6)*

*Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde ... Die Zelf **onze zonden** in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout ... (1 Petrus 2:22-24)*

Toen Jezus stierf aan het kruis droeg Hij onze zonden. De straf die wij verdienen, was op Hem.

*Want toen wij nog **krachteloos** waren, is Christus op de bestemde tijd voor **goddelozen** gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog **zondaars** waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij **vijanden** waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. (Romeinen 5:6-10)*

- Krachteloos: Niet in staat om naar Gods geboden te leven
- Goddeloos: Zonder God
- Zondaar: Iemand die zondigt
- Vijanden: De mens zonder God is een vijand van God

Jezus stierf aan het kruis voor krachteloze, goddeloze zondaars, die in vijandschap met God leven.

4. Vragen

1. In hoeverre is “krachteloos, goddeloos, zondaar, vijand van God” op jou van toepassing?

2. Kun je je voorstellen dat iemand de straf op zich neemt voor iets wat jij hebt gedaan?

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie

Johannes 18:28-40; Lukas 24:46; 1 Korinthe 15:1-4; 2 Korinthe 5:21

5. Waarom is de opstanding van Jezus belangrijk?

Om het sterven van een gekruisigde te bespoedigen werden zijn benen gebroken.
Toen ze dit ook bij Jezus wilden toen zagen ze dat Hij al gestorven was.
Een van de soldaten stak een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit,
een zeker bewijs dat de gekruisigde al gestorven was. (Johannes 19:31-37)

Jozef van Arimathea krijgt toestemming om het lichaam van Jezus van het kruis te halen en te begraven.
Dan breekt de sabbat aan, de rustdag van de joden. (Johannes 19:38-42)

Na de sabbat, vroeg in de ochtend van de eerste dag van de nieuwe week, gaat Maria Magdalena als eerste naar het graf.
Als ze bij het graf komt ziet ze dat de steen voor het graf weggerold is.
Petrus en Johannes komen ook bij het graf, gaan naar binnen en zien dat het lichaam van Jezus verdwenen is.
Alleen de doeken liggen er nog ... (Johannes 20:1-9)

's Avonds is Jezus bij zijn leerlingen. Hij laat hun Zijn handen en Zijn zij zien.
De leerlingen zijn verbaasd en blij tegelijk, om de Gekruisigde te zien.
Thomas is er niet bij. Een week later is Jezus opnieuw bij hen.
Thomas is er dan ook, ziet Jezus en gelooft! (Johannes 20:19-31)

In de Bijbel lezen we hoe Jezus na zijn dood weer werd gezien, op verschillende tijden,
op verschillende plaatsen en door verschillende mensen.
In de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe lezen we
dat Jezus door meer dan vijfhonderd mensen tegelijk werd gezien,
van wie de meesten nog in leven waren toen deze brief geschreven werd. (1 Korinthe 15:1-6)

De opstanding van Jezus is belangrijk

1. We zouden waarschijnlijk nooit meer van Jezus hebben gehoord als Hij niet was opgestaan uit de dood.
Vandaag zijn er wereldwijd miljoenen volgelingen van Jezus.
2. De opstanding bewijst dat het WOORD van Jezus waar is:
Hij had immers meerdere malen vóór zijn heengaan met zijn leerlingen gesproken over Zijn sterven én opstanding. (Markus 9:31 en 10:33-34)
3. De opstanding bewijst dat er leven is na de dood.

Thomas de gelovige!

Thomas komt, nadat hij Jezus levend en wel gezien heeft, tot een geweldige geloofsuitspraak.
Hij zegt tot Jezus: **Mijn HEERE en mijn God!** (Johannes 20:28)

Jezus accepteert deze woorden van Thomas omdat Hij én HEER én God is.
Jezus is God: Hij is de Allerhoogste, de Almachtige, de Eeuwige.
Jezus is HEER: Hij is de hoogste autoriteit, Hij heeft alle macht.

*Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd;
zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.* (Johannes 20:29)

5. Vragen

1. Waarom is het belangrijk dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan?
2. Wat vind je van de geloofsuitspraak van Thomas?
Wat zegt deze uitspraak over wie Jezus is?
3. Kun je aannemen dat Jezus uit de dood is opgestaan?
Licht je antwoord toe.

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie

Lukas 24:1-46; Handelingen 1:1-4; 4:33; 17:30 en 31

6. Wat moeten wij doen, opdat onze relatie met God hersteld wordt

Onze zonden maken dat we van God gescheiden zijn en onder de toorn van God staan:

*Maar uw ongerechtigheden maken **scheiding** tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u **verborgen** zijn, zodat Hij u niet hoort. (Jesaja 59:2)*

*Want het loon van de zonde is de **dood** ... (Romeinen 6:23)*

*... wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de **toorn** van God blijft op hem. (Johannes 3:36)*

Wat moeten wij doen, opdat de relatie met God hersteld wordt?

1. Geloof in Jezus

*En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: U weet hoe ik van de eerste dag af niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, van de bekering tot God en het geloof in onze **HEERE Jezus Christus**. (Zie Handelingen 20:18-21)*

Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. (Johannes 6:47)

Geloven = iets als waarheid aannemen

Geloof in Jezus (Johannes 3:16; 6:47; Handelingen 20:21; Galaten 3:26)

Geloof dat Jezus aan het kruis onze zonden gedragen heeft (Jesaja 53:5 en 6; 1 Petrus 2:22-24)

Geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood (Romeinen 10:9)

2. Bekeer je en laat je dopen

Wat moeten wij doen? Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. (Handelingen 2:37 en 38)

Bekeren = Omkeren: Je afwenden van het oude leven, het leven waar je je eigen weg bent gegaan, je wenden tot het nieuwe leven, het leven waar Jezus Heer is.

Wie zich bekeerd heeft:

Heeft Jezus aangenomen en toegelaten in zijn leven (Johannes 1:12 en 13)

Kan met Thomas zegen: Jezus is mijn **HEERE** en mijn God (Johannes 20:28)

Is een volgeling van Jezus (Lukas 9:23)

Dopen = Onderdompelen in water

Wie zich laat dopen neemt radicaal afscheid van het oude leven en staat op tot een nieuw leven. De doop is in praktische zin de scheiding tussen het oude en nieuwe leven.

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat wij evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. (Romeinen 6:4)

6. Vragen

1. Wat moeten wij doen opdat onze relatie met God hersteld wordt?
2. Wat betekent geloven?
3. Wat betekent zich bekeren?
4. Jezus zei: *Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.* (Lukas 9:23)
Wat betekent "zichzelf verloochenen"?
Wat betekent "zijn kruis dagelijks opnemen"?
Wat betekent "Jezus volgen"?
5. Waarom is het belangrijk dat we ons aan het begin van ons nieuwe leven laten dopen?

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie

Lukas 24:46 en 47; Handelingen 26:17-20

7. De keuze is aan jou

Wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen ... (Lukas 14:28)

Wie kiest voor het volgen van Jezus, doet er goed aan dit **weloverwogen** te doen.

Wie een volgeling van Jezus wil zijn, moet rekening houden met tegenstand:

*Jezus zei: Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.
Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. (Johannes 15:18 en 20)*

Zie Mattheüs 24:9; Handelingen 14:22; 2 Timotheüs 3:10-12

De voordelen voor een leven met Jezus zijn echter overweldigend.
Denk erover na en maak zelf een afweging.

Volgelingen van Jezus mogen genieten van vele zegeningen:

- 1. Verzoening:** Zij hebben vrede met God en vrije toegang tot de troon van genade (Romeinen 5:1; Hebrëeën 4:16)
De relatie met God is hersteld! Ze mogen God Vader noemen. (Johannes 1:12 en 13; 1 Johannes 3:1 en 2)
- 2. Vergeving:** Zij hebben de vergeving van hun zonden (Efeze 1:7; 1 Johannes 1:9)
- 3. Reiniging:** Zij zijn gereinigd van iedere ongerechtigheid (1 Johannes 1:7 en 9)
- 4. Verlossing:** Zij zijn verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon (Kolossenzen 1:13 en 14)
- 5. Eeuwig leven:** Zij hebben het eeuwige leven (Johannes 3:16; 1 Johannes 5:11-13)
- 6. Wedergeboorte:** Zij zijn opnieuw geboren, een nieuwe schepping, kinderen van God (Johannes 1:12 en 13; 2 Korinthe 5:17)
- 7. De Heilige Geest:**
Zij hebben de Heilige Geest ontvangen (Romeinen 5:5)
Zij hebben de liefde van God in overvloedige mate in hun hart ontvangen (Romeinen 5:5)
Jezus is door de Heilige Geest altijd bij hen en in hen (Johannes 14:15-20; Hebrëeën 13:5 en 6)
De Geest komt hen te hulp als zij niet weten wat zij bidden zullen (Romeinen 8:26)
Zij hebben door de Geest de innerlijke overtuiging dat zij kinderen van God zijn (Romeinen 8:14-16)
Zij ontvangen een of meerdere "gaven van de Geest", die hen in staat stellen om elkaar te dienen (Romeinen 12:4-8; 1 Korinthe 12:4-11)
De "vrucht van de Geest" wordt in hun leven zichtbaar (Galaten 5:22)
Ze zijn door de Heilige Geest meer en meer Jezus toegewijd (2 Thessalonicenzen. 2:13)
Zij zijn verzegeld met de Heilige Geest (Efeze 1:13 en 14)

De **bron** van de zegeningen ligt in God, in Zijn barmhartigheid en liefde.

*Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard,
dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft,
opdat wij zouden leven door Hem.*

*Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen,
maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. (1 Johannes 4:9 en 10)*

Het vaste **fundament** van de zegeningen is het volmaakte offer van Jezus aan het kruis.

Hier kan niets aan toegevoegd worden.

De prijs is volledig betaald. Het is klaar! (Johannes 19:30)

De **voorwaarde** om van de zegeningen te kunnen genieten is,
dat wij doen wat tot onze verantwoordelijkheid behoort.

Dit vraagt een persoonlijke keuze ...

**Als je overtuigd bent geraakt van wie Jezus is en wat Hij kwam doen
en als je begrijpt wat het betekent om Hem te volgen,
wil ik je vragen naar onderstaand gebed te kijken.**

Komt de inhoud overeen met je eigen overtuiging?

Zo ja, wat houd je nog tegen om met dit gebed

te kiezen voor een leven in geloof?

Je mag natuurlijk ook met eigen woorden bidden.

Hemelse Vader,

Ik ben opstandig geweest tegen U.

***Ik heb gezondigd in mijn gedachten, in mijn woorden
en in mijn daden - soms onbewust, soms met opzet.***

Ik ben mijn eigen weg gegaan.

***Ik heb spijt van de manier waarop ik heb geleefd
en vraag U mij te vergeven.***

***Dank U dat Jezus ook voor mij aan het kruis is gestorven
zodat ik vergeving kan ontvangen.***

Ik wil niet langer mijn eigen weg gaan.

***Jezus, de gestorvene en opgestane Heer,
geef ik de leiding over mijn leven.***

Hij mag vanaf nu mijn leven richting en inhoud geven.

***In de kracht van de Heilige Geest en het licht van Uw Woord
wil ik leven zoals U het bedoeld heeft.***

Ik dank U voor de vergeving van mijn zonden.

Ik dank U voor het nieuwe leven dat U mij geeft.

Amen.

Misschien weet je het nog niet en heb je meer tijd nodig.

Geen probleem natuurlijk.

Het is belangrijk om je keuze, welke dat ook is, weloverwogen te maken.

Aanbevolen Bijbelgedeelten voor verdere studie

Johannes 3:16-18 en 36!

Nawoord

*Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:
het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. (2 Korinthe 5:17)*

Heb je het gebed uit de voorgaande les van harte kunnen bidden?
Dan ben je een nieuwe schepping en ben je een nieuw leven begonnen.
In het oude leven stond het "eigen ik" centraal.
In het nieuwe leven is Jezus het middelpunt.

Wacht niet met je te laten **dopen**.
De doop markeert het begin van het nieuwe leven.

Om Jezus beter te leren kennen, Zijn gedachten en wil,
heb je de **Bijbel**, het WOORD van God, nodig.
Maak er een gewoonte van om iedere dag
een gedeelte uit Gods Woord te lezen en te overdenken.

Sluit je aan bij een **gemeente** waar:

1. Jezus het middelpunt is
2. Het Woord van God als waarheid aangenomen en gezaghebbend geleerd wordt
3. De mensen in liefde met elkaar omgaan

**Bespreek alles wat je bezig houdt met de HERE God,
in het geloof dat Hij je hoort en ziet en graag bereid is om je overal bij te helpen.**

*Zoals u dan Christus Jezus, de HEERE, hebt aangenomen, wandel in Hem,
geworteld en opgebouwd in Hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent;
weest daarin overvloedig, met dankzegging. (Kolossenzen 2:6 en 7)*

START is een cursus om een begin te maken met een leven in geloof.

Met de vervolgcursus **BASIS** wordt het fundament gelegd,
waarop het nieuwe leven zich verder kan ontwikkelen.